

I Hald Ege Børnehus har hver stue fællesspisning en gang om året. Formålet er, at forældrene på stuen lærer hinanden bedre at kende.

I år havde "Sommerfuglene" valgt at slå fællesspisningen sammen med juleklip i slut november måned. Søren's far (opdigtet navn) havde foræret os et juletræ til stuen og det skulle pyntes med alverdens hjemmelavet julepynt og således skyde julestemningen/december i gang.

Hele dagen havde børnene glædet sig og spurgt mange gange om det var snart og samtidig var det store samtaleemne, hvad de forskellige familier skulle have med at spise. Lone (opdigtet navn) især, glædede sig til den risengrød, hendes familie skulle have med. Lises (opdigtet navn) mor var lidt presset på tid, men sammen med den ene pædagog på stuen, blev de enige om, at det ikke var fin mad, der skulle sætte familien under pres, så hellere tage købt pizza med, så det i stedet blev hyggeligt og uden stress og jag.

Marlene, den ene pædagog på stuen, havde været ude hele formiddagen med en gruppe børn og de havde hamret og savet og lavet deres helt eget kreative juletræ, som også skulle pyntes.

Indenfor blev juletræet sat på fod og viklet ind i en lyskæde, bordene blev dækket med dug og julemusikken fundet frem.

Kl. 17 mødte familierne op. Nye som gamle. Der var god stemning allerede da Heidi, den anden pædagog på stuen, bød familierne velkommen og fortalte om aftenens planlagte forløb. Der blev delt papir, sakse, vat, glimmer lim mm. ud på bordene og i 45 min. blev der klippet og klistret og juletræet blev pyntet SÅ flot! Askes (opdigtet navn) storesøster lavede den flotteste stjerne til det rigtige juletræ og Kaspers (opdigtet navn) far lavede en meget kreativ stjerne til træ-juletræet.

Så var det tid til aftensmad og maden blev pakket ud, så det stod samlet på et bord, så alle kunne dele hinandens mad. Der blev spist, men allermest snakket, grinet, leget og hygget. Ca. kl.19 var det tid til at rydde op og sige farvel. Vi hjalp alle hinanden og hjem traskede trætte børn og voksne.

Selvom man er træt, er man glad i låget, når man kører hjem fra en hel arbejdsdag og en aften med fællesspisning, som er gået godt og som har et meningsfuldt formål. At se fædre sidde og snakke, grine og helt glemme juleklipperiet. Opleve stolte børn hænge julepynt på træet, som de har lavet sammen med mor eller storbror. Masser af dejligt mad og snak, imens børnene legede i trygge vante omgivelser, så forældrene også fik tid til hinanden.

Billederne vi tog emmer af det.